

Heuj of zo iets

(door Jos Schlangen)

Carnaval 1995, vrijdagmiddag, de verhuishwagen was nog maar net leeg en wij maakten ons op om naar Limburg af te reizen om Carnaval te vieren. In het Wijkblad zagen wij onder een carnavaleske kop dat die avond het Bouwersbal in de Posthoorn zou plaatsvinden. "Brabants Carnaval, kan dat wel iets zijn?" vroegen wij ons af. Moe van het sjouwen en uitpakken besloten wij om dat eens te gaan verkennen en dus pas op zaterdag naar Limburg te gaan.

Dat bleek een goede greep, die Brabanders konden er echt wel iets van.

Toen was het zaterdag en vóór ons vertrek gingen wij nog even naar de Haagsemarkt omdat iemand iets had verteld over de 'éérste druppel' en de lancering van de Prins. Daarna zouden we toch echt naar het Zuiden vertrekken.

Toen was het zondag en we werden wakker gemaakt door een hoop herrie in de straat van trommels en veel blik. Er bleek een soort wekploeg door de straten van het dorp te trekken. Niet veel later trok een optocht voor onze deur langs die ook voor onze verwende Limburgse ogen er aantrekkelijk uitzag en vooral veel plezier (leut) uitstraalde.

Toen was het dinsdag, zomaar opeens, en we waren nog steeds in 't Aogje, de naam van ons dorp zoals we in die paar dagen hadden geleerd. Sterker nog, we waren in de Koe te midden van een feestende menigte en zijn tot aan de 'leste druppel' doorgegaan. Die avond kropen we in ons bed met een gevoel van 'hier horen we thuis' en dat gevoel is nooit meer overgegaan.

De rest is historie, we hebben ons aangemeld bij C.C. 't Aogje. Gedurende een reeks van jaren hebben wij ons steentje bijgedragen aan die club en nog steeds sta ik met veel genoegen langs de kant en geniet van ons Aogje als het schudt, schommelt, zingt en lacht van plezier tijdens het Carnaval.

Dit zou een mooi slot zijn van dit stukje, maar er moet mij toch iets van het hart. iets zit mij een beetje dwars.

Bij Carnaval hoort dat de Prins te pas en te onpas roept: "Leve 't Aogje" (3x) en dat dan de feestende menigte luidkeels en met z'n allen iets roept. In het Rijngebied en Limburg is dat "Alaaf" en in de buurt van Mainz "Helau", maar in 't Aogje is dat een onbestemd dierlijk oergeluid dat het meest lijkt op "Heuj" of zoiets.

Een ras-carnavalist van het eerste uur heeft geprobeerd mij uit te leggen dat "Alaaf" niet van hier is en dat we die Limburgers niet willen imiteren. Als dat dan al zo is, dan vind ik nog steeds dat wat we nu doen niet goed, zeg maar lelijk, in mijn oren klinkt. Het lijkt mij een uitdaging voor onze nieuwe Prins Babbelonus (die ik een warm hart toedraag) om hierin verandering te brengen door een eigen Aogse kreet te lanceren die lekker in het gehoor ligt en toch leutig is.

Met Carnavaleske groet,

Jos Schlangen