

Hondenpoep psychologie van de koude grond...

Ik las het artikel van vorige week over zwerfvuil. Ik wil even reageren op de zin: "Het valt op dat vele hondenbezitters wel de poep van hun viervoeter in een zakje doen, maar dat vervolgens in de bosjes gooien." Volgens mij klopt dat 'vele' (gelukkig) niet. Gezien de hoeveelheid zakjes denk ik dat er maar 2 of 3 van dergelijke viespeuken zijn. Maar het valt wel op, is lelijk storend en vies!

Nou heb ik wel eens gelezen dat als ergens veel zwerfvuil ligt er gemakkelijker nog wat bijgegooid wordt. Onder het motto: "Iedereen doet het dus doe ik het ook maar". Als er weinig ligt komt er minder gemakkelijk iets bij. Ik heb dat uitgeprobeerd... Ik heb een tijdlang geprobeerd die vieze zakjes als ik toch met mijn hond loop ook even op te ruimen... en ja het lijkt wel of het dan minder wordt. ;-)

Laten we dus vooral blijven benadrukken dat het echt maar een enkeling is die zoiets doet en met z'n allen deze zakjes zo spoedig mogelijk opruimen. Iets anders is natuurlijk de overlast van hondenpoep zonder zakjes. Dat ligt er echt veel. Het is jammer dat ook nette hondenbezitters daar op aangekeken worden. Het laat zich helaas minder gemakkelijk opruimen.

Marie-Louise de Ponti (Vereniging Princenhage Groen!),
die alleen wil spreken over het Princenhaagse deel dat Princenhage Groen! 'beheert'.