

Column Leonore Pulleman

Hoe groot is Princenhage eigenlijk?

Groter dan je denkt... Al bladerend tussen de uithangtekens die in het boekje staan *Kijk eens omhoog op de Haagdijk*, lees ik dat ook de Haagdijk bij ons dorp hoort. Of in ieder geval hoorde, onder de naam: Hagedijc. Ze spraken in die tijd over de 'heerlijkheid Princenhage', waarmee ze bedoelen dat het onder het gezag van de Heren van Breda viel.

De Haagweg en de Haagdijk waren de toegangswegen tot de heerlijkheid. Grofweg liep het dorp toen van Terheijden tot de Krabbebossen en van het Liesbos tot en met de Haagdijk. Langs de historische grenzen loopt nu een fietstocht van vijftig kilometer, die met een kaart beschreven staat op princenhaagsmuseum.nl.

Vijgenboom

Maar ik verdwaal een beetje. We hadden het over de Haagdijk en de uithangtekens aldaar. Zo vind ik een vijgenblad bij Haagdijk 7. Het is mooi groen omdat het gemaakt is van koper en later met zuur behandeld. Het blad bevat uitsparingen in de vorm van vijgjes. Het is geen inheemse boom en waarschijnlijk staat het blad hier symbool voor de nering die in het pand heeft gezeten. Het verwijst naar 'het moment waarop het besef van naaktheid tot de mens doordrong. De eerste biologische en duurzame kleding kwam toen in de mode', lees ik in het boekje. Wellicht dat hier in voorbije eeuwen dus een kleermaker heeft gezeten? Lopend over de Haagdijk onderga je een geschiedenisles...

't Aogje

Weet u trouwens waarom ons dorp tijdens carnaval 't Aogje heet? Ook dat is puur geschiedenis. Al in 1198 bestond de historische aanduiding het Haagje, in het Latijn: Haga. Later heette het dorp Mertesem en weer later Princenhage. Misschien was het heel vroeger hier wel altijd carnaval... Dat zou pas echt een heerlijkheid zijn. ;-)